



BIJ JANSEN

...aan de keukentafel

Ik kan niemand iets leren...

(ik kan hooguit iemand helpen het in zichzelf te vinden) Galileo Galilei

nr 03/2016

GBV

Ik gebruik deze afkorting steeds vaker. Meestal zet ik er een kruis doorheen. De afkorting betekent voor mij: gezond boerenverstand, logica dus. Het kruis er doorheen betekent dan het tegenovergestelde.

Als ik teksten doorlees of tijdens gesprekken aantekeningen maak, dan merk ik dat ik soms dingen niet snap (dat kan uiteraard aan mij liggen) of dat zaken nodeloos ingewikkeld gemaakt worden (dat ligt aan de schrijver of spreker). In dat laatste geval, stel ik er vragen over: Wat is de reden om het complex te maken? Is er een belang dat anderen het niet (kunnen) snappen? Wat proberen we te communiceren met een ingewikkeld betoog?

Inmiddels ken ik een aantal van de antwoorden op deze vragen. Soms willen we niet dat anderen het snappen, want dat zou tot discussie kunnen leiden. Of we willen ingewikkeld doen om de indruk te wekken dat (alleen) wij het weten. Of we willen de ander om een andere reden op achterstand of afstand houden. In die gevallen denk ik dat complexiteit gewoon een middel is om een gebrek aan zelfverzekerdheid te verhullen.

BEHOEFTE AAN MEER?

Bel of mail me.

Gelijk

We willen allemaal gelijk hebben. Dat is niet zo vreemd (want daar slapen we beter op), maar het zit ons wel vaak in de weg.

Een voorbeeld:

Als we boos zijn op iemand, dan kijken we vooral naar de redenen waarom we dat zijn. En omdat we scheidsrechter en speler tegelijk zijn, komen we bijna altijd tot de conclusie dat het terecht is dat we boos zijn. We zijn te vergelijken met de slager die zijn eigen vlees mag keuren.

Er kunnen situaties in het leven ontstaan die helemaal niet gebaat zijn met gelijk hebben. Laat staan dat ze daarmee op te lossen zijn. Als we dan toch vasthouden aan ons "gelijk", dan ontstaat er de vreemde patstelling waarbij allebei de spelers vinden dat ze eigenlijk "gewonnen" hebben. Maar wat hebben ze dan gewonnen?

CONTACT

klik: mail@janwillemjansen.com

klik: www.janwillemjansen.com

bel : +31 6 51 81 83 37

Zien wat je gelooft

Gelijk krijgen werkt ook nog op een heel andere manier: in het hebben en houden van een selectieve perceptie.

Dit begrip betekent dat we onze waarnemingen eigenlijk kiezen. Uit de grote hoeveelheid signalen die wij dagelijks krijgen, filteren we die signalen uit die ons gelijk bevestigen. We selecteren onze percepties. Het gevolg, en het voordeel, is natuurlijk dat we gelijk krijgen.

Het nadeel is dat we de waarnemingen negeren, als die het tegendeel bevestigen van ons gelijk. Dit betekent dat deze selectieve perceptie ertoe leidt dat we niet zo zeer geloven wat we zien, maar dat we zien wat we geloven.

JAN WILLEM JANSEN

