



BIJ JANSEN

...aan de keukentafel

Ik kan niemand iets leren...

(ik kan hooguit iemand helpen het in zichzelf te vinden) Galileo Galilei

nr 05/2016

Beroepsethiek

Dit is eigenlijk een fout woord: het betreft de morele code van een beroep. Men zou kunnen zeggen: de wetten waaraan de beroepsbeoefenaar zich zou moeten houden. Of hij of zij dat ook doet, is geheel afhankelijk van zijn of haar ethiek. Eenvoudig voorbeeld: ik moet voor een rood stoplicht stoppen. Of ik dat doe of niet, is een andere zaak.

Ik krijg vaak de indruk dat mensen de normen van hun beroep naleven, het idee hebben dat ze het dan goed gedaan hebben. Dit geldt ook voor de voorschriften en procedures die zij dienen te volgen. Velen lijken de overtuiging te hebben dat hen niets te verwijten valt als ze die maar gevolgd hebben.

“Vreemd”, dacht ik onlangs “alsof je een goed chauffeur zou zijn als je maar voor de rode stoplichten stopt”. Volgens mij betekent het volgen van allerlei regels dat je het niet fout hebt gedaan. Of je het goed hebt gedaan, is een hele andere kwestie.

Aandacht

Heeft u dat ook weleens: dat u aandacht wilt besteden aan iets en dat het niet echt lukt?

U wilt iets afronden en uw aandacht loopt ervan weg. U wilt gezellig met vrienden uit, maar de aandacht zit bij het werk. U wilt spelen met de kinderen, maar u zit met uw aandacht bij die lastige opdracht.

“Hoe komt dit?” vroeg ik me af. Het is niet zo dat we onze aandacht niet kunnen richten. Sterker nog: het is een van de dingen (of misschien wel het enige) waar een ander ons niet toe kan dwingen.

Volgens mij heeft het te maken met het niet-besluiten. Als ik echt besluit mijn aandacht te richten, lukt het namelijk wel.

Afleiding

Het kan natuurlijk ook gebeuren dat uw aandacht niet afdwaalt van waar u mee bezig bent, maar dat uw aandacht wordt gevraagd voor iets anders dan waarmee u bezig bent. Voorbeelden: Uw collega vraagt u even mee te kijken. Uw zoon of dochter heeft een probleem en wilt daarover praten. Of uw partner wilt uw onverdeelde aandacht.

U heeft het niet altijd in de hand of iemand om uw aandacht vraagt, maar ik denk dat hier hetzelfde speelt.

Als u niet besluit uw aandacht aan die collega, zoon/dochter of aan uw partner te geven, dan bent u er niet helemaal bij. U doet wel net alsof u aandacht voor ze heeft, maar bent in gedachten toch met iets anders bezig. Ook hier geldt: besluit uw aandacht te geven of vertel hen dat u op een ander moment aandacht voor ze heeft.

BEHOEFTE AAN MEER?

Bel of mail me.

CONTACT

klik: mail@janwillemjansen.com

klik: www.janwillemjansen.com

bel : +31 6 51 81 83 37

JAN WILLEM JANSEN

