



# BIJ JANSEN

...aan de keukentafel

## ***Ik kan niemand iets leren...***

(ik kan hooguit iemand helpen het in zichzelf te vinden) Galileo Galilei

nr 07/2016

### Bijtanken

Op het moment van schrijven, ben ik aan het "bijtanken".

Elk jaar besteed ik een deel van mijn tijd en geld aan het opdoen van nieuwe inzichten. Dit gaat over bijleren (nieuwe dingen tot me nemen), maar ook over afleren (dingen die tegen me werken).

Ik spreek veel mensen en ben erover verbaasd dat veel mensen dit niet doen. De meesten lezen weleens een boek, maar dan uitsluitend tijdens de vakantie.

Eigenlijk zou iedereen het moeten doen: je bent immers nooit te oud om te leren. Maar zeker die mensen die meer verantwoordelijkheid dragen dan alleen voor zichzelf. Zij zijn het misschien zelfs "verplicht" aan die andere mensen voor wie zij zorgen. Ik denk hierbij niet alleen aan de directeuren en managers, maar ook aan de vaders en moeders.

Gunt u het zichzelf en die anderen?

Ik wens u een mooie zomerperiode toe.

### BEHOEFTE AAN MEER?

Bel of mail me.

### Overtuigingen

Vaak zijn ze handig, maar net zo vaak kunnen ze in de weg zitten. Onze overtuigingen.

Sommige van onze overtuigingen zijn ideeën over onze kwaliteiten of het gebrek daaraan. We komen ze tegen bij nieuwe activiteiten die we willen gaan ontplooiën. Een nieuw vakantieadres, een nieuwe onderneming, een nieuwe relatie etc. Dan komen we ze tegen in de vorm van vragen (Zou het daar ook leuk zijn?), gedachten (Dat kan ik niet) of in twijfels (Ik weet niet of ik dat wel aan kan).

Een mooie slogan (zo goed mogelijk vertaald) in dat kader is die van Apple in hun Think Different campagne: "... de mensen die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen veranderen, zijn doorgaans ook degenen die dat vervolgens doen."

### CONTACT

klik: [mail@janwillemjansen.com](mailto:mail@janwillemjansen.com)

klik: [www.janwillemjansen.com](http://www.janwillemjansen.com)

bel : +31 6 51 81 83 37

### Het kan wel

Mensen die weleens bij mij thuis zijn geweest, weten dat deze tekst van Loesje in mijn luisterkamer staat. Ik geloof er heilig in. Als iets wat ik wil me niet lukt, dan denk ik steeds: ik weet gewoon nog niet goed genoeg hoe ik dat moet aanpakken.

Ik heb gemerkt dat niet iedereen die visie op het leven deelt. Sterker nog, sommigen trekken het openlijk in twijfel. Dat is prima, dat leidt meestal tot een bijzonder gesprek.

Maar er zijn ook mensen die mijn overtuiging onderhuids in twijfel trekken. Zonder het uit te spreken, stellen ze er vraagtekens bij door heel subtiel te laten blijken dat het absurd is zo te denken. Alsof ik in overtreding ben.

Ze doen het echter op een manier die niet of heel moeilijk te "pakken" is, maar het wordt wel gezegd. Snapt u wat ik bedoel? Vervelende mensen he? (Ik kom er nog wel op terug)



JAN WILLEM JANSEN