



○ Weten waar je voor staat

De nieuwe partijvoorzitter van het CDA zegt bij haar aantreden: “We verloren mensen, omdat we niet meer wisten waar het CDA voor stond”.

Nou heb ik niet zo veel met of tegen het CDA, maar deze uitspraak verwonderde mij wel.

Stel je bent lid van een partij, onderdeel van een organisatie of werkt voor een onderneming. Je streeft samen iets na en mobiliseert mensen, middelen en energie om ergens te komen.

En onderweg vergeet je waar je voor staat? Hoe kan dat nu? En als dat gebeurt: moet je dan niet onmiddellijk stoppen en je herbezinnen op je koers?

○ Distraction

In een vliegtuig van AirFrance op weg naar Dallas kreeg ik een gevoel als ‘struck by lightning’ (of het Franse equivalent daarvan).

Het onboard entertainment systeem heet in het Frans namelijk distraction, afleiding. Letterlijk vertaald betekent het woord zelfs: van de weg af brengen. Is dat wat entertainment is? Niets anders dan een middel tot afleiding en om ons van de weg af te brengen?

Met welk doel dan?, dacht ik nog. Ik heb entertainment altijd beschouwd als iets onschuldigs en dat doe ik soms nog, maar de volgende vraag benauwt me: wat gaan we zien of welke route gaan we dan lopen als we niet meer worden afgeleid?

○ Inspiratie

Inspiratie heeft als letterlijke betekenissen: in de geest zijn, bezieling en ingeving.

Enigszins zware woorden, zoals ook het woord mirakel of wonder.

Bij het woord bezieling moet ik denken aan leven. Mensen die van iets bezielde zijn, laten het leven. Een idee, een visie die bezielde is, leeft. Veel te vaak worden visies verkondigd of worden ideeën besproken waar geen enkele bezieling in zit. Waarmee degene die ze presenteert geen verbinding is aangegaan.

Geen wonder dat het dan niet werkt...

ZIN IN MEER?

Voor meer zin en/of onzin neem contact met mij op. Ik beloof alvast dat het zinvol zal zijn.

CONTACT

klik: mail@janwillemjansen.com
klik: www.janwillemjansen.com
bel: +31 6 51 81 83 37

JAN WILLEM
JANSEN

