



○ News of the world

Rebekah Brooks was de hoofdredacteur van tabloid News of the World. Zij wordt nu mogelijk vervolgd voor haar aandeel in de af luisterpraktijken waarvan de krant zich bediende om aan ‘nieuws’ te komen.

Ik vraag me af hoeveel van dit soort praktijken we nog *niet* kennen. En welke we nooit gaan kennen. Hoeveel media zijn op dit moment bezig ‘nieuws’ te verspreiden op deze manier? Hoeveel kranten, televisiestations, internetsites enzovoorts zouden we niet sluiten als we wisten wat er gaande was?

Is dat misschien niet het nieuws van de wereld: het wordt gemaakt in plaats van verslagen?

○ Verrassing

Wat doe je als het niet gaat zoals jij dacht dat het zou gaan? Hoe ga je om met verrassingen?

Ik heb mezelf dit afgevraagd, omdat ik zie dat veel mensen met een probleem zitten: het gaat niet zoals zij dachten dat het zou gaan.

Daarbij heb ik het idee dat de grootste schok de volgende is: we gaan er te gemakkelijk vanuit dat hoe de zaken vandaag gaan, ze morgen ook zullen gaan. Maar de geschiedenis, en ook onze persoonlijke geschiedenis, heeft meestal aangetoond dat dit niet klopt.

Onzekerheid is waarschijnlijk de grootste zekerheid die we hebben.

○ Niet op het bord

In de vorige nieuwsbrieven gebruikte ik het schaakbord als metafoor om de posities te bespreken, die je in kunt nemen ten opzichte van iemand die je om raad vraagt.

Eerder had ik het al over de positie van de witte pion, die van de witte koningin en die van de witte koning.

Je kunt echter nog een vierde positie innemen: buiten het schaakbord. Je waant je dan geen onderdeel van de situatie en voelt je niet geroepen te oordelen over hoe de opstelling tot stand is gekomen.

Je vraagt jezelf in die positie alleen af: wat is hier het beste om te doen?

ZIN IN MEER?

Neem voor meer zin en/of onzin contact met mij op. Ik beloof alvast dat het zinvol zal zijn.

CONTACT

klik: mail@janwillemjansen.com
klik: www.janwillemjansen.com
bel: +31 6 51 81 83 37

JAN WILLEM
JANSEN

