



BIJ JANSEN

...aan de keukentafel

Ik kan niemand iets leren...

(ik kan hooguit iemand helpen het in zichzelf te vinden) Galileo Galilei

nr 02/2014

De banken

Ik hoorde laatst een cabaretier in zijn conference zeggen dat we niet te maken hebben met een financiële crisis maar met een morele crisis. Ik ben het met de strekking van zijn betoog eens. Ons financiële systeem is niet fout, de mensen zijn gewoon te hebberig.

Wat gebeurt er als je als ondernemer een fout maakt die tonnen verliezen oplevert? Dan heb je pech gehad. Maar wat gebeurt er als je een bank bent en voor miljarden de fout ingaat? Als je 'too big to fail' bent, dan springen we als belastingbetaler bij. Als ondernemer ga je failliet als de onderneming het niet meer kunt betalen en jezelf niet voldoende kunt bijspringen. Als bank (too big) krijg je een donatie uit de staatskas.

Niet zo maar een donatie, nee, de staat koopt de bank gewoon op. Je bent dan van bankier ineens ambtenaar geworden.

Zou dat nog wat veranderen in de wijze waarop je werkt?

Integriteit

Het woord 'integriteit' wordt vaker uitgesproken dan dat het wordt gedefinieerd en wordt begrepen.

Integriteit betekent dat iemand weet wat waar is en daar ook vooruit durft te komen. Vaak weten we heel goed wat we moeten doen en wat we vinden, maar houdt iets ons tegen om het te doen of ervoor uit te komen. De druk van de groep, de wens dat het niet waar is of andere vormen van opportunisme.

Voorbeelden: we wisten toch dat de hoge rente die we destijds in IJsland konden krijgen niet zou kunnen kloppen? En we wisten toch ook wel dat je geen aandelen kon leasen? En dat het verstandiger was onze hypotheek af te lossen?

De wereld zou er snel anders uitzien als we voor onze eigen waarheid durven uit te komen.

Ethiek

Het gaat eigenlijk niet echt over een morele crisis maar over een ethische crisis, maar dat is niet wat de cabaretier zei.

Morele codes zijn de afspraken die wij onderling met elkaar hebben (wetten, beroepsregels, etc.). Ethiek is het handelen vanuit de eigen persoonlijke wetten voor leven van 'het goede leven'. Dit slaat op het succesvol leven (naar eigen goeddunken) en dat ook ten behoeve van de mensen om ons heen. Met enige fantasie zou je dat ons geweten kunnen noemen.

De mensen die aan de top van onze banken ('onze' mag nu zelfs letterlijk worden opgevat) staan, zijn niet ethisch geweest en niet integer. U leest het goed: staan in plaats van stonden. Er zijn nauwelijks mensen van plaats verruilt na het debacle van de afgelopen jaren.

BEHOEFTE AAN MEER?

Bel of mail me.

CONTACT

klik: mail@janwillemjansen.com

klik: www.janwillemjansen.com

bel : +31 6 51 81 83 37

JAN WILLEM JANSEN

