



# BIJ JANSEN

...aan de keukentafel

## ***Ik kan niemand iets leren...***

(ik kan hooguit iemand helpen het in zichzelf te vinden) Galileo Galilei

nr 03/2017

### Lego

Op een druilerige zondagmiddag zat ik samen met mijn drie jongste kinderen met Lego te spelen. Dat wil zeggen: ik mocht de steentjes zoeken, die zij nodig hadden.

Later schoot me iets te binnen naar aanleiding van die middag met de Lego. Ik hoor mensen soms klagen dat de voorwaarden waaronder zij hun werk moeten doen, niet goed zijn. Ze klagen dan over de verouderde laptop of het gebrek aan tijd van hun baas of over... Nu wil ik niet zeggen dat dit flauwekul is, maar de vergelijking met Lego gaat op.

Als u ook de ervaring heeft van het spelen met Lego, dan kent u de situatie dat de rode steentjes op zijn. U wilde de muren van uw huis in het rood hebben, maar de rode steentjes zijn op. Of het dak dat u in wit wilde hebben, is niet te maken want er zijn te weinig witte daksteentjes.

En wat deed u dan? Klagen? Dat had waarschijnlijk niet zo veel zin en dat wist u ook wel. Nee hoor, u ging gewoon verder met de steentjes die wel voorhanden waren. En het huis kwam af.

### Iedereen

Wees eens eerlijk: kent u uw motieven? Weet u waarom u doet wat u doet? Weet u waarom u steeds naar dezelfde websites gaat, waarom u gekleed bent zoals u bent? Weet u waarom u uw kinderen opvoedt zoals u ze opvoedt, u de auto rijdt, die u rijdt en waarom u leiding geeft aan uw medewerkers zoals u dat doet?

We zijn constant met elkaar in contact en zien dus voortdurend het gedrag van de anderen. We zien wat ze doen, hoe ze dat doen en waarover ze met elkaar praten, op t.v., via social media etc. Met elkaar in contact zijn, is overigens nog niet hetzelfde als met elkaar communiceren.

Jonge mensen voegen zich naar dat patroon en degene die zich niet conform de "standaarden" gedragen, weten dat ze daar een prijs voor betalen. Die prijs bestaat uit afkeuring door de groep, uitsluiting van de groep etc.

Wees eens eerlijk: hoe vaak hanteert u "iedereen doet dat toch?" als reden voor uw gedrag?

### En ik dan?

Als ik mensen vraag naar de motieven van hun handelen, dan verwijzen ze bijna altijd naar anderen. Hun zorg voor de kinderen, hun betrokkenheid bij de medewerkers of de klanten. Hun loyaliteit naar de familie en naar de vrienden.

Er lijkt een taboe te liggen op: "Dat doe ik voor mezelf". Alsof egoïsme iets negatiefs is. Ik denk dat het helemaal niet negatief is (of hoeft te zijn), zo lang anderen maar niet constant lijden doordat u uw eigenbelang nastreeft.

Ik denk dat niets zo goed motiveert als welbegrepen eigen belang. Dat "welbegrepen" zit volgens mij in het volgende: ik dien mijn eigen belang en tegelijkertijd dien ik ook de belangen van anderen. Dan kunt u uw egoïsme lang volhouden.

Ikke-ikke-en-de-rest-kan-stikken is een vorm van egoïsme die zich op den duur tegen u keert.

## BEHOEFTE AAN MEER?

Bel of mail me.

## CONTACT

klik: [mail@janwillemjansen.com](mailto:mail@janwillemjansen.com)

klik: [www.janwillemjansen.com](http://www.janwillemjansen.com)

bel : +31 6 51 81 83 37

JAN WILLEM JANSEN

