



BIJ JANSEN

...aan de keukentafel

Ik kan niemand iets leren...

(ik kan hooguit iemand helpen het in zichzelf te vinden) Galileo Galilei

nr 06/2018

De waarheid

Sommige mensen geven hoog op over het feit dat zij altijd de waarheid spreken. Kent u zo iemand? Of herkent u wellicht zichzelf hierin?

Die mensen lijken iets over het hoofd te zien. Zij spreken namelijk niet de waarheid, maar hun waarheid. Waarheid is niet iets dat universeel en eeuwigdurend is. Waarheid is niet iets absoluuts, behalve wellicht voor de mensen die geloven in een opperwezen. Die zien hun god vaak als iets absoluuts.

De waarheid is een viewpoint, hoe iemand iets ziet; een mening zo u wilt. Een mening, een inzicht of een gezichtspunt dat zo belangrijk is dat het verheven is tot de waarheid. Het blijft echter een feit dat het de waarheid is van degene die ze uitspreekt. Daarmee wil ik niets afdoen aan die waarheid, maar er iets aan toevoegen: ze is subjectief. Dit laatste gegeven kan enorm helpen als u (weer) eens in discussie bent of gaat over de waarheid.

BEHOEFTE AAN MEER?

Bel of mail me.

Erfolg

Geen Duits onderwerp, wel een onderwerp naar aanleiding van een bezoek in Duitsland.

Ik kreeg een rondleiding door een pand in aanbouw. Op het kantoor zag ik achter iemand een kaart staan met de tekst "Erfolg hat drei Buchstaben", in het Nederlands: succes heeft drie hoofdletters. Ik begreep het niet. Hoezo zou succes met drie hoofdletters geschreven worden?

Pas nadat de man, achter wie ik de tekst zag, vooruitschoof met zijn stoel begreep ik het. Er kwam nog iets achteraan, namelijk: een dubbele punt en het woord TUN (doen). Dit woord was met drie hoofdletters geschreven. Ik moest denken aan de Amerikaanse filosoof Michael Jordan wiens wijsheid in het verleden onderwerp van een Nike commercial was:

Just do it.

CONTACT

klik: mail@janwillemjansen.com

klik: www.janwillemjansen.com

bel : +31 6 51 81 83 37

Rennen

Vaak merk ik in gesprekken dat 'doen' gezien wordt als werk en 'niks doen' niet. Druk bezig zijn met van alles en nog wat, rennen-rennen-rennen, afwerken van to-do-lists, telefoontjes en gesprekken voeren, veel kilometers maken, druk achter de pc bezig zijn etc. wordt vaak gezien als productief bezig zijn. Dat is het meestal ook. Maar als we alleen dat als werk zien, missen we iets.

Met enige regelmaat even op de rem staan, is ook werk. Een keer een middag vrij nemen en een wandeling in het bos maken, over het strand struinen of in de hangmat hangen kan heel productief zijn. Even afstand nemen van het werk en eens nadenken over de toekomst, opnieuw belangrijke keuzes maken en het werk eens van een afstand beschouwen, kan verrassende inzichten opleveren.

Bedenk: als u nooit eens afremt, dan blijft u rennen.

JAN WILLEM JANSEN

