



BIJ JANSEN

...aan de keukentafel

Ik kan niemand iets leren...

(ik kan hooguit iemand helpen het in zichzelf te vinden) Galileo Galilei

nr 06/2019

Ethiek

Een woord dat vaak verkeerd wordt begrepen. Ethiek heeft betrekking op morele keuzes: wat doet u wel en wat doet u niet?

Die keuzes zijn ingegeven door ervaringen, opvoeding, opleiding, etc. Toch hoeven die keuzes niet gelijk te zijn aan die van anderen. Ethiek is namelijk persoonlijk. Het gaat over: wat doet u wel en wat doet u niet? U kunt het zien als uw persoonlijke wetboek of handboek voor het leven van het goede leven.

Als uw keuzes niet echt die van u zijn, dan is er sprake van een overtreding van integriteit. Dat begrip zou eenvoudig omschreven kunnen worden als: eerlijk zijn naar uzelf.

Een overtreding van ethiek of integriteit doet zeer. Meestal niet direct, maar later des te meer.

Scheidsrechter

Overtredingen van ethiek of integriteit zijn te vergelijken met steentjes. Steentjes die u in uw rugzak doet tijdens een mooie bergwandeling. Als u er genoeg in de rugzak heeft zitten, dan wordt die steeds zwaarder en is op den duur niet meer te tillen.

Echter niet getreurd, want er is een mechanisme waardoor dit niet zo voelt. U kunt namelijk zelf vaststellen of iets een overtreding was. U bent namelijk niet alleen voetballer, maar ook scheidsrechter. U kunt dus een overtreding door de vingers zien. U kunt dat zelfs doen op een manier dat u ook gelooft dat het geen overtreding was.

Helaas voor de scheidsrechter en de voetballer: u weet diep van binnen dat u iets door de vingers zag wat u niet had mogen tolereren. Dit is de reden dat die overtreding zich op een later moment wrekt. U krijgt dan alsnog een gele of rode kaart van uzelf.

Voorbeeld

Ik wist wel dat ik geen zaken met hem had moeten doen maar ik deed het toch. Hij was overtuigend en ik liet me overtuigen, maar het bleef knagen.

In eerste instantie ging ik op zoek naar m'n gelijk en "bewees" aan mezelf dat ik het verkeerd gezien had. Jij was zo slecht nog niet. Maar op den duur veranderde dat. Ik ging mezelf "bewijzen" dat ik het toch goed gezien had. Ik wist wel dat hij niet deugde. En ik wist ook dat ik mezelf voor de gek had gehouden.

Toen later bleek dat hij de boel belazerd had, was ik heel erg boos op hem. Tot ik een tijdje later tot de conclusie kwam dat dat helemaal niet zo was. Ik was wel heel erg boos, maar niet op hem. Ik was boos op mezelf. Ik had immers een overtreding begaan en daarvoor kreeg ik alsnog geel.

BEHOEFTE AAN MEER?

Bel of mail me.

CONTACT

klik: mail@janwillemjansen.com

klik: www.janwillemjansen.com

bel : +31 6 51 81 83 37

JAN WILLEM JANSEN

