



# BIJ JANSEN

...aan de keukentafel

## ***Ik kan niemand iets leren...***

(ik kan hooguit iemand helpen het in zichzelf te vinden) Galileo Galilei

nr 09/2014

### Bijzonder

Laatst had ik weer eens een bijzondere ervaring. Zo eentje waar bij mij het licht vanuit ging van verbazing.

Ik kwam een groot tankstation binnen aan de snelweg. Ik nam een broodje en wat te drinken. Toen ik wilde afrekenen, bleek de dame achter de kassa niet echt geïnteresseerd. Althans niet in mij.

Ze was druk in de gesprek met de dame die achter de andere kassa zat. Beide rekenden routinematig af met de klant die voor hen stond. Ik had de indruk dat ik niks moest zeggen of vragen, want ik zou hen dan in een belangrijke activiteit storen.

In plaats daarvan luisterde ik naar waarover zij spraken. Ik was minder verbaasd over het onderwerp van hun gesprek. Ze wisselden informatie uit over de banen waarop ze onlangs gesolliciteerd hadden.

### Scheidsrechter

We willen allemaal graag gelijk hebben en kunnen zeggen of denken: 'ik wist het wel...!'

Als het over onszelf gaat, is dat heel eenvoudig. Soms hebben we het idee dat we iets beter niet hadden kunnen doen of zeggen. Of andersom. We hebben het idee dat we iets beter wel hadden kunnen zeggen of doen.

Meestal zijn we heel mild tegenover onszelf en keuren ons eigen gedrag uiteindelijk toch goed. Als we er even over nagedacht hebben, vinden we het niet meer zo erg. Maar dat is uiteraard heel eenvoudig: we zijn in dat geval immers speler en scheidsrechter tegelijkertijd.

Om die reden zou het goed zijn dat iedereen een paar kritische mensen om zich heen heeft.

### Ik motiveer niet

Een tijd geleden hield ik een lezing met als thema 'motivatie'. Mijn stelling was dat je niemand echt kunt motiveren.

Motiveren is afgeleid van het Latijnse 'movere' dat 'in beweging zetten' betekent. Mezelf in beweging zetten dat kan ik, maar als ik iemand anders in beweging zet dan noem ik dat dwang. Uiteraard kun je iets doen of zeggen waardoor een ander gemotiveerd raakt, maar het is mijn stellige overtuiging dat die ander zichzelf in beweging zet. Dit lijkt wellicht een onbelangrijk verschil, maar dat is het volgens mij niet.

Probeer iemand maar eens in beweging te krijgen in een richting waarin hij of zij helemaal niet op wil. Of probeer het maar eens om iemand in beweging te krijgen die helemaal niet wil bewegen.

### BEHOEFTE AAN MEER?

Bel of mail me.

### CONTACT

klik: [mail@janwillemjansen.com](mailto:mail@janwillemjansen.com)

klik: [www.janwillemjansen.com](http://www.janwillemjansen.com)

bel : +31 6 51 81 83 37

JAN WILLEM JANSEN

