



BIJ JANSEN

...aan de keukentafel

Ik kan niemand iets leren...

(ik kan hooguit iemand helpen het in zichzelf te vinden) Galileo Galilei

nr 08/2017

Vakantie

Hopelijk heeft u nu vakantie of heeft u het nog tegoed. Of u heeft net een welverdiende vakantie achter de rug.

En heeft u ervan genoten? Had u het ook zo nodig? Na al die maanden van druk werken en stress toelevens naar de vakantie in Zuid-Frankrijk, Spanje of toch in eigen land? Of als u op vakantie bent of nog mag gaan: bent u er ook echt aan toe? Bent u blij dat het eindelijk zo ver is?

Gek toch eigenlijk dat sommige van ons die vakantie nodig hebben. Zo zou het toch niet moeten zijn? Het klopt toch niet dat we die nodig hebben? Ik hoop dat als u een van die mensen bent, u de vakantie ook eens gebruikt om hierover na te denken. Ik wens u een fijne vakantie.

Voor hen die de vakantie al gehad hebben: denk er de volgende vakantie eens over na waarom u die nodig hebt.

BEHOEFTE AAN MEER?

Bel of mail me.

Samen naar Zuid-Frankrijk

Ik gebruik de metafoor van samen naar Zuid-Frankrijk gaan vaak om aan te geven wat het effect is als iemand echt niet wil.

Stel u bent lid van een managementteam van een bedrijf of een bestuur van een lokale sportclub. De groep wil een besluit nemen, maar een of enkele leden zijn het er eigenlijk niet mee eens. Maar wat is het gevolg daar dan van?

Het is te vergelijken met een groep vrienden die met elkaar naar Zuid-Frankrijk willen, maar een van hen wil echter per se naar Zuid-Engeland. Meestal zal die persoon, als hij toch meegaat naar Frankrijk, commentaar leveren op het eten, het weer, de mensen etc. Hij wilde immers niet... Het is in dat geval beter dat die persoon niet meegaat en gewoon lekker naar Engeland gaat.

CONTACT

klik: mail@janwillemjansen.com

klik: www.janwillemjansen.com

bel : +31 6 51 81 83 37

Wil

Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe de meeste afspraken tot stand komen? Ik wel.

De meeste afspraken worden gemaakt doordat we zeggen dat we het met elkaar eens zijn, door het op te schrijven in een overeenkomst of in notulen. Het lijkt zo logisch, maar is het dat wel. Ik denk van niet.

Een afspraak is een wilsovereenstemming. We willen samen hetzelfde en dat spreken we dan uit. Maar willen we wel hetzelfde als we dat zeggen? Stemt wat we zeggen wel overeen met wat we echt willen? Als dat niet zo is, dan gaat u dat vanzelf zien want het gedrag en de communicatie worden daar toch in meer of mindere mate door bepaald. Het is zinnig om te controleren of we het echt eens zijn voordat we concluderen dat we een afspraak hebben gemaakt.

JAN WILLEM JANSEN

