



# BIJ JANSEN

...aan de keukentafel

## ***Ik kan niemand iets leren...***

(ik kan hooguit iemand helpen het in zichzelf te vinden) Galileo Galilei

nr 08/2018

### Aan de keukentafel

Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom dit document de titel 'Bij Jansen... aan de keukentafel' draagt?

Het is ontstaan doordat wij in de keuken een grote tafel konden plaatsen. Van lieverlee werd het een centrale plek in huis en plaats voor veel gesprekken. Later hield ik bijeenkomsten met relaties aan diezelfde tafel.

Traditioneel is de keukentafel de plek waar de echte zaken werden gedaan, waar de echte gesprekken werden gevoerd. Hierdoor heeft de keukentafel, en dus ook onze keukentafel, een tweede functie naast die van de plek waar we gezamenlijk eten: een plek waar we echte gesprekken voeren in de informele sfeer van een keuken. Bij Jansen dus.

### Verzoek

In de afgelopen maanden kreeg ik van enkele lezers het verzoek om regelmatig een casus op te nemen in de 'Bij Jansen... aan de keukentafel'.

Een 'klassieker' is deze:

Ik kreeg een telefoontje van Ben, die me bedankte voor ons gesprek en de gouden tip. Ik vond het fijn dat hij even belde met dat bericht, maar had geen idee wat die gouden tip dan was geweest. Ben herinnerde me eraan dat wij gesproken hadden over het meningsverschil dat hij en Koen, een mededirecteur, hadden. Ik had hem de suggestie gedaan eens een kop koffie te gaan drinken met Koen. Dat had Ben gedaan en de kou was helemaal uit de lucht.

'Toch vreemd', dacht ik direct na ons gesprek, 'dat de gouden tip was: ga eens een echt gesprek aan met elkaar...'

### Gesprekken

Toen ik het hiernaast geplaatste stukje had geschreven, bedacht ik me nog het volgende: we krijgen een groot tekort aan mensen die een echt gesprek met elkaar kunnen voeren. Eerlijk gezegd denk ik dat het al zo ver is.

Een echt gesprek, daarmee bedoel ik oprechte aandacht voor elkaar, het uitwisselen van gezichtspunten (hoe zie jij het en hoe zie ik het), het vandaaruit creëren van een nieuwe, gezamenlijke realiteit (zo vinden wij het allebei nu). Een echt gesprek gaat niet over reageren op elkaar en trachten de ander te overtuigen van jouw mening alsof het een wedstrijd is. Een echt gesprek gaat over het willen luisteren naar elkaar en het willen begrijpen van elkaar.

Toen ik bovenstaande opschreef, realiseerde ik me opnieuw dat een echt gesprek (dus) via Whatsapp, sms, email etc. niet mogelijk is.

### BEHOEFTE AAN MEER?

Bel of mail me.

### CONTACT

klik: [mail@janwillemjansen.com](mailto:mail@janwillemjansen.com)

klik: [www.janwillemjansen.com](http://www.janwillemjansen.com)

bel : +31 6 51 81 83 37

JAN WILLEM JANSEN

