



BIJ JANSEN

...aan de keukentafel

Ik kan niemand iets leren...

(ik kan hooguit iemand helpen het in zichzelf te vinden) Galileo Galilei

nr 11/2018

Kinderen

Volwassenen zijn net kinderen, bedacht ik me laatst. Als zij iets niet willen, dan is het aan het resultaat te zien. Voorbeeld? Als ik mijn kinderen vraag om de keuken op te ruimen en ze hebben geen zin, dan ziet de keuken er anders uit dan wanneer ze het graag doen. Dat laatste komt overigens niet zo veel voor.

Als u of uw mensen een bepaalde klus niet echt of echt niet willen doen dan, ziet u dat ook aan het eindproduct. Als we ons werk niet graag doen, dan wordt het eindresultaat met veel hangen en wurgen een zes min. Als we het wel graag doen, dan wordt het fluitend een zevenenhalf. Alleen al vanwege het eindresultaat zouden we dus zo veel mogelijk moeten doen wat we graag doen.

Kunt u het zich veroorloven om alleen maar de leuke klusjes te doen? Nee, dat niet. U moest toch als kind ook wel eens uw kamer opruimen, terwijl u daar geen zin in had?

Alternatief

Ik heb vaker geschreven over gezond boerenverstand. Ook al is dat begrip niet zo eenvoudig te definiëren, bijna iedereen kan zien als het gebruikt is. Resultaten, antwoorden, oplossingen zijn snel te begrijpen als ze tot stand gekomen zijn door gezond boerenverstand.

Vaak worden oplossingen gekozen in bedrijven, omdat er sprake is van "best practice" of omdat de adviseur zo overtuigend is. Soms komt het voor dat een andere oplossing gebruikt wordt, omdat de directie zich wil kunnen verschuilen achter een vermeend goede adviseur. In dat kader de Amerikaanse uitspraak: "nobody got fired for buying IBM".

Als de gekozen oplossing indruist tegen gezond boerenverstand gaat het fout. De mensen die het moeten uitvoeren snappen het niet en doen het vanwege de verkeerde reden: die van iemand anders. Mijn conclusie: er is geen alternatief voor gezond boerenverstand.

Boek

Als ik aan mijn relaties vraag of ze nog wel eens een goed boek lezen, dan antwoord verreweg de meerderheid dat ze daar alleen tijdens vakanties aan toe komen. Vreemd, dacht ik, want bijna elk goed boek dat ik heb gelezen, heeft me wel een nieuw inzicht gebracht waar ik iets aan had.

Doordenkend kwam ik op het volgende uit: wij worden getraind, geïndoctrineerd zeg maar, dat leren iets is voor kinderen en jongvolwassenen. Alsof dat daarna niet meer nodig is. Na en door gevolgd onderwijs zijn de meeste afkerig geworden van boeken, lezen en leren.

Toch is dat gevaarlijk als onze inzichten voornamelijk zijn gevormd in de tijd totdat we van school kwamen. Die inzichten worden namelijk elk jaar ouder en de wereld verandert in een steeds hoger tempo. Tijd dus voor een goed boek buiten de vakanties om.

BEHOEFTE AAN MEER?

Bel of mail me.

CONTACT

klik: mail@janwillemjansen.com

klik: www.janwillemjansen.com

bel : +31 6 51 81 83 37

JAN WILLEM JANSEN

