



BIJ JANSEN

...aan de keukentafel

Ik kan niemand iets leren...

(ik kan hooguit iemand helpen het in zichzelf te vinden) Galileo Galilei

nr 11/2020

Het electoraat en de leider

Lang geleden las ik van een politiek leider een column, die me bij is gebleven. Boven die column stond de titel: "De politiek leider is er niet voor het electoraat".

"Vreemd" dacht ik, "want zonder electoraat, is er geen politiek leider". Ik moest daar meer van weten en heb die column gelezen. Aan het einde was ik het eens met de titel.

Een leider, betoogde de auteur, is iemand die overtuigd is van een bepaalde richting. Hij gelooft erin dat het daar beter is dan hier. Dat is niet iemand die een richting kiest, omdat hij weet dat hij dan door de meeste mensen als leider wordt gezien. De leider is iemand die voorop gaat en daarna kijkt wie hem volgt.

Zo zou het in organisaties ook moeten zijn: aan de top een leider die overtuigd is en ervoor gaat. En volgers die hem vertrouwen, in hem geloven of, liever nog, die zijn visie delen.

Vrijheid

"Truth will set you free"; de waarheid zal u vrijheid geven. Ik heb het op moeten zoeken: het is een zin uit de bijbel. Ik denk dat het waar is, maar die zin is niet af.

"Truth will set you free, but first, it pisses you off". Dat stond er niet bij in de bijbel, maar die zin is wel af. De waarheid zal u vrijheid geven als u in staat bent die onder ogen te komen. En dat kan pijn doen en u boos maken. Als u kunt zien wat uw verantwoordelijkheid was en waar u die niet ten volle hebt genomen. In uw rol als ouder, partner, leider, ondernemer etc.

Ik kan erover meepraten. Ik vind dat ik in mijn eerste bedrijven mijn verantwoordelijkheid als directeur-aandeelhouder lang niet altijd genomen heb. Dat besef deed wel zeer in het begin en ik werd ook kwaad op mezelf. Maar door dat besef heb ik veel kunnen leren en het heeft me een vrijheid van denken gegeven die ik eerst niet had.

Leider en crisis

Leiderschap is belangrijk, zeker in een crisis. Als we het niet meer weten en als twijfel, onzekerheid en angst toeslaan, willen we houvast. Uw mensen willen dat ook: houvast van u als u de leider bent.

Als het vliegtuig heftig op en neer gaat, wil ik dat het bemanningslid dat bij me in de buurt staat, rust en zekerheid uitstraalt. Dat ik het gevoel krijg dat mij niks kan gebeuren. Als er paniek dreigt aan boord van het schip in een storm, dan wil ik de kapitein zien rondlopen alsof hij dit regelmatig meemaakt. Ik bedaar dan in de wetenschap dat ik het wel zal overleven.

Naast de zekerheid en het vertrouwen dat de leider moet uitstralen, moet hij of zij ook zichtbaar zijn. Meer dan ooit, moeten we de leiders kunnen zien. Uw mensen hebben er behoefte aan, zeker als er een crisis ontstaat.

BEHOEFTE AAN MEER?

Bel of mail me.

CONTACT

klik: mail@janwillemjansen.com

klik: www.janwillemjansen.com

bel : +31 6 51 81 83 37

JAN WILLEM JANSEN

