



# BIJ JANSEN

...aan de keukentafel

## **Ik kan niemand iets leren...**

(ik kan hooguit iemand helpen het in zichzelf te vinden) Galileo Galilei

nr 08/2021

### Slachtoffer

Sommige mensen hebben gewoon pech, andere hebben er niet hard genoeg hun best voor gedaan. Slachtoffers zijn er in alle soorten en maten, net zoals er verschillende definities zijn van succesvolle mensen.

Als u iemand als slachtoffer ziet, dan is de kans aanwezig dat u dat zielig vindt en u die ander vanuit medelijden gaat benaderen, helpen, toespreken etc. Dat lijkt heel nobel: u lijkt zich immers om het leed van de ander te bekommeren.

Toch gebeurt er ook iets anders: u bevestigt die ander in zijn of haar slachtofferschap ('zij kon er immers ook niks aan doen'). Daarmee houdt u die ander ook in de positie van slachtoffer ('zie je wel, ik kon er immers ook niks aan doen').

Geen echte hulp volgens mij.

### Gelijk

In gesprekken of vergaderingen ziet u het ongetwijfeld ook vaak gebeuren: de wedstrijd wie er (het meeste) gelijk heeft. De discussie loopt via de argumenten, die meer en meer kracht worden bijgezet.

Er is ook een andere benaderingswijze als u kunt zien dat een oordeel direct afhankelijk is van hoe u kijkt. Een oordeel wordt gevormd vanuit een bepaald gezichtspunt. Denk maar aan wat u ziet als u een kopje of een gezicht van twee verschillende kanten bekijkt.

Gelijk hebben is dus afhankelijk van hoe u kijkt. En dat geldt uiteraard ook voor uw gesprekspartner. Twee mensen kunnen dus allebei en tegelijkertijd gelijk hebben, ook al zijn zij het niet met elkaar eens. Dat uitgangspunt leidt tot betere communicatie dan de wedstrijd wie het grootste gelijk heeft.

### Tolerantie

Nederland wordt erom geroemd of de Nederlanders denken dat: we zijn zo'n tolerant volkje. Ik hoor het ook in bedrijven. Ik denk dat het waar is afhankelijk van wat er onder dit begrip wordt verstaan.

Het begrip tolerantie wordt te vaak uitgelegd alsof alles maar moet kunnen en mogen. Dat riekt naar onverschilligheid of in het ergste geval zelfs naar apathie. Het eerste is: geen belangstelling tonend, het tweede is zelfs: gevoelloosheid. Het woord tolerantie wordt vaak gebruikt om een discussie te beëindigen; we moeten immers meegaand zijn en de regels kunnen buigen. We moeten het door de vingers zien.

Volgens mij betekent het woord eigenlijk heel iets anders: het betekent dat men in staat is het standpunt, de waarheid of de mening van de ander te kunnen accepteren voor wat het is. Tolerant zijn wil zeggen dat ieders mening evenveel waard is. Het betekent niet dat alles maar moet kunnen.

## BEHOEFTE AAN MEER?

Bel of mail me.

## CONTACT

klik: [mail@janwillemjansen.com](mailto:mail@janwillemjansen.com)

klik: [www.janwillemjansen.com](http://www.janwillemjansen.com)

bel : +31 6 51 81 83 37

JAN WILLEM JANSEN

