



○ Onwetendheid

Ik kwam een uitspraak tegen van Elbert Hubbard een Amerikaans schrijver en filosoof. Deze luidde als volgt: “The recipe for perpetual ignorance is: Be satisfied with your opinions and content with your knowledge.” Kort samengevat: als je de rest van je leven onwetend of onkundig wilt blijven, blijf dan tevreden met je huidige meningen en niveau van kennis. ‘Weinig tegen in te brengen’, dacht ik toen ik het las.

Het lijkt erop dat we een (onderwijs)systeem hebben bedacht dat ongeveer als volgt werkt: we studeren na onze middelbare school voor een vak (bijv. advocaat) of richting (bijv. economie). Daarna (be)studeren we nauwelijks nog wat meer of iets anders. Onbewust lijken we de indruk te hebben gekregen dat we er ‘zijn’ als we dat diploma eenmaal hebben. Alsof er dan niets meer te leren valt.

We weten toch dat de enige constante factor ‘verandering’ (in onze markt, in ons leven, etc.) is? Dus stoppen met leren is niet echt een optie.

○ Eenzaam

Het is eenzaam aan de top. Hoe dichter we bij de top van een organisatie werken, hoe minder mensen we om ons heen hebben die we kunnen en durven vertrouwen. Dit betekent dat we onze zorgen, problemen, twijfels en vragen steeds minder kunnen delen. Gevolg: ze worden groter...

Dat is wel verklaarbaar, maar ook heel erg jammer. De problemen en vragen waar we als leidinggevende mee bezig zijn, zijn over het algemeen tamelijk belangrijk. Dit komt doordat meer mensen last hebben van foute beslissingen. Ook zullen er meer mensen last van ondervinden als de leidinggevende zich zorgen maakt. Hij of zij kan de aandacht die aan de zorgen worden besteed dan niet aan hun besteden.

○ Ethiek

Mensen zijn sociale dieren en we halen onze doelstellingen alleen door interacties met anderen. Afhankelijk van hoe we met anderen en onszelf omgaan, halen we meer van onze doelstellingen.

Ethiek zou je kunnen definiëren als de keuzes die wij maken in onze relaties met anderen (en onszelf). Ethiek is een begrip dat vaak in verband wordt gebracht met het gedrag binnen een groep, waardoor woorden als ‘beroepsethiek’ zijn ontstaan. Maar volgens mij is ethiek iets puur persoonlijks. Je zou ethiek ook kunnen definiëren als jouw persoonlijke set regels voor het leiden van ‘het goede leven’.

Wat zijn jouw regels voor het goede leven?

ZIN IN MEER?

Neem voor meer zin en/of onzin contact met mij op. Ik beloof alvast dat het zinvol zal zijn.

CONTACT

klik: mail@janwillemjansen.com
klik: www.janwillemjansen.com
bel: +31 6 51 81 83 37

JAN WILLEM
JANSEN

